

# Noordereiland KINDERKRANT



## Noordereiland leest allereerste Noordereiland Kinderkrant ooit!

Beste lezer, dit is een historisch moment. U staat op het punt om de eerste Noordereiland Kinderkrant van de geschiedenis van voor tot achter te lezen en u bent daarmee het middelpunt van het nieuws van vandaag: 'Eerste Noordereiland leest allereerste Noordereiland Kinderkrant ooit!'

**E**en krant waar wij, de redactie, acht weken keihard en met heel veel enthousiasme aan hebben gewerkt. Misschien heeft u ons wel een keer zien lopen of rennen met kladblokken, pennen en camera's in de aanslag of misschien hebben we u zelfs wel geïnterviewd!

Op zondag hielden wij redactiebijeenkomst vanuit ons kantoor, bij Tante Nino, in de Van der Takstraat gevestigd. Daar vergaderden wij dan over alle belangrijke onderwerpen die echt in deze krant moesten staan en daarvandaan gingen we dan op pad voor een interview of om een antwoord te vinden op al onze grote vragen!

Zo stelden wij een onderzoek in om erachter te komen wie er echt al héél erg lang op het Noordereiland woont omdat we die persoon graag van alles zouden vragen

over hoe het vroeger was en of er eigenlijk in al die jaren wel iets is veranderd. En zo ja: wat dan precies?

Daarnaast wilden wij nu wel eens weten wie op het Noordereiland het allermooiste uitzicht heeft. We plaatsten een oproepje en zo belandden wij op een interessant dakterras waar je dus echt 360 graden om je heen kan kijken en nog meer bruggen ziet dan dat er werkelijk zijn.

### Mooie vlag!

We beleefden nog wel meer avonturen. Wat te denken van die keer dat we wilden uitzoeken waarom het Noordereiland zo'n mooie vlag heeft met een hartje. We gingen een atelier in waar de vlag gemaakt zou worden en toen we met het verhaal weer naar buiten kwamen bleken we ons op een motorschip te bevinden!

Natuurlijk wilden we ook schrijven over spelen. Want kun je eigenlijk wel goed spelen op het Noordereiland? We namen verschillende speelplekken onder de loep, vroegen leeftijdsgenoten naar hun mening en gingen op bezoek bij de Duimdrop, want het zal toch niet zo zijn dat deze echt gaat verdwijnen?

En in deze krant staat natuurlijk nog veel meer! Hij barst van de weetjes, staat vol met ons nieuws, we maakten onze eigen cartoons en een best pittige woordzoeker. Met zijn allen lukte het ons om hem op te lossen, maar lukt het u in uw eentje ook?

Maar lees nu maar snel verder zodat u wel nog steeds de eerste en dus nieuwswaardige Noordereiland leest. De krant wordt op dit moment bij iedereen huis-aan-huis bezorgd en voordat u het weet bent u al weer oud eilandnieuws! Heel veel leesplezier! ♥

**360 graden uitzicht op eiland en Rotterdam**

4

**Wat is de allerbeste speelplek?**

6

**Is dit wel de vlag van het Noordereiland?**

8

**Opinie: Duim omhoog voor de Duimdrop!**

10

**Oma Miepje blijft zitten waar ze zit!**

12







# Dit is ons nieuws van het Noordereiland!



## Scheepswinkel verkoopt alleen maar bijzondere spullen!

Altijd als we langs de scheepswinkel lopen, kijken we even naar binnen, naar wat dat daar allemaal staat. Het is een interessante winkel daar op die hoek van de Van der Takstraat op het Noordereiland, en als redactieleden van de Noordereiland Kinderkrant besloten Tom, Melle en Lou er binnen te stappen om te vragen: wat is het meest bijzondere dat u verkoopt?

### Hoe heet u?

Mijn naam is **Bas**.

### Waar woont u?

Ik woon in Schiedam.

### Hoeveel spullen zijn er in deze winkel?

Heel veel, echt duizenden.

### Zijn er veel oude spullen?

Ja, de winkel is oud.

### Hoe oud is de winkel?

Tweehonderd jaar!

### En hoe oud bent u?

Ik ben 74 jaar.

We vragen Bas wat dat nu precies voor dingen zijn. Het lijken wel klokken, maar de tijd kunnen wij er niet vanaf lezen. "Dat zijn barometers en dingen om de wind, temperatuur, enzovoorts mee te meten. Want meten is weten", antwoordt Bas. "Mijn vader zei altijd: sommen maken is sommen lezen."

### Was u vroeger kapitein?

Nee, mijn vader was kapitein. Zelf ben ik wel ketelbink geweest.

### Hoe komt u aan deze spullen?

Ik heb de spullen gevonden, gekregen en gekocht.

### Heeft u last gehad van de brand bij de burens?

Nee, ik heb geen last gehad van de brand.

### Waarom bent u deze winkel begonnen?

Het is mijn hobby.

### Wat is het meest bijzondere dat u verkoopt?

Alles in deze winkel is bijzonder.



## Van wie is toch die kunstetalage?

Je verwacht het niet. Tussen de supermarkt, woningen en een café duikt op eens een kunstetalage op.

Misschien wel de kleinste galerie van Rotterdam! Van wie is die kunst? willen wij graag weten en we stuurden redactieleden Yana en Eline eropaf om verhaal te halen.

### Kunt u zich even voorstellen?

Ik ben **Peter Hofland**, ik ben 59 jaar en ik ben kunstenaar en mijn hobby is zingen.

### Waarom maakt u kunst?

Na de middelbare school wist ik niet wat ik wilde worden. Toen ben ik kunst gaan maken.

### Hoeveel kunstwerken heeft u al gemaakt?

Ik ben in 1987 begonnen dus ik denk ongeveer vijfhonderd kunstwerken.

### Wat is het mooiste kunstwerk dat u heeft gemaakt?

Dat was op de kunstacademie. Toen heb ik Eva gemaakt. Het gaat over Eva en over een slang en dat het allemaal heel anders had kunnen lopen als iemand toen een knoop in die slang had gelegd.

### Waar woont u?

Ik woon op de Maaskade, op het Noordereiland.

### Wat voor kunst maakt u?

Mijn kunst is modern, kleurrijk en pop-art.

### Is kunst maken uw baan?

Ja, dat is mijn beroep.

### Waar maakt u kunst?

Nu vanuit huis, maar vroeger had ik een atelier.

### Hoe lang woont u al op het Noordereiland?

Sinds 1982.

### Heeft u nog een leuk weetje over u zelf?

Ik heb vroeger heel veel gedanst, maar daar ben ik veertien jaar geleden mee gestopt en toen ben ik gaan zingen.

### Meer weten over Peter?

Kijk dan op Instagram: @hoflandpeter



## Wat zwemt er in de Maas?

Hebben jullie het ook gezien of gelezen? Een tijdje terug vond er een worsteling plaats tussen een zeehond en een meerval. En niet in de Noordzee, maar gewoon hier, bij ons voor de deur. In de Maas natuurlijk, dat wel, maar gewoon langs de kade van het Noordereiland! Wat kan er allemaal nog meer zo maar opduiken, vragen wij ons af. Dylaisha vroeg het de vissers op de kade van het Noordereiland!

### Hallo, kunt u zich even voorstellen?

Ik ben **Natalino** en ik ben 37 jaar.

### Op wat vist u?

Op karpers, brasem en voorntjes.

### Wat zou u echt willen vangen?

Een kooikarper. Of een meerval. Of een snoek.

### Wat is uw lievelingsvis?

De kooikarper.

### Wat zwemt er verder in de Maas?

Oh heel veel! Roofblei, winde, baars, snoekbaars en paling.

### Eet u de vissen die u vangt zelf op?

Nee, dat mag niet in Nederland.

### Hoe lang vist u al?

Al 29 jaar.

### Wat doet u als u een vis vangt?

Dan kijk ik wat voor vis het is en hoe groot en zwaar deze is. Daarna gooi ik de vis weer terug.

### Op welke plekken vist u vaak?

Echt overal en nergens.

### Slaapt u hier ook tijdens het vissen?

Ja soms blijf ik ook slapen ja.

### Hoe doet u dat dan met eten?

Dan bestel ik wat of ik maak wat op een klein gasstelletje.

### Heeft u nog een leuk weetje?

Wist je dat in de Maas meervallen zwemmen die wel 2 of 3 meter lang kunnen worden!?



## Het verhaal van het schip met de ooievaar

Iedereen heeft hem daar wel zien vliegen. Die ooievaar boven het schip bij De Hef. Matthijs en Wouter gingen op bezoek en vroegen **Stijn**, die op het schip woont, waar deze vogel vandaan komt.

### Waarom hangt er een ooievaar op het schip?

Omdat we een kindje kregen, leek het ons wel een mooi geboortekaartje.

### Hoe lang woont u al op dit schip?

Sinds september 2019. Ik kwam het schip tegen en het bleek te koop te zijn.

### Wat is de mooiste plek op het schip?

De stuurhut omdat die helemaal van glas is.

### Is het bijzonder om op zo'n schip te wonen?

Heel bijzonder, vooral met eb en vloed want dan gaat het schip op en neer. En je hebt hier ook geen burens.

### Hoe groot is het schip?

Het schip is 48,5 meter lang en 6,5 meter breed en 3,5 meter hoog.

### Wat kunt u verder vertellen over de ooievaar?

De ooievaar is gemaakt van staal door jongens die het ijzervak leren en de vogel weegt 400 kilo.

### Heeft u nog een leuk weetje?

Afen toe spring ik wel eens van het schip het water in. ♥



# Wie heeft het mooiste uitzicht van het Noordereiland?



Wij denken dat heel veel mensen op het Noordereiland een prachtig uitzicht hebben met een brug, schepen en de Maas. Maar wie zou het allermooiste uitzicht hebben? We plaatsten een oproepje in de Eilandkrant en kregen een mailtje van Jan-Philip! “Kom maar langs op mijn dakterras”, schreef hij. “Het mooiste uitzicht op het Noordereiland, De Hef, de Willemsbrug en Rotterdam.”

W e bellen aan, hier is het dus, met De Hef als buurman. Het duurt even, wat het nog spannender maakt. Dan doet Jan-Philip open en krijgen we meteen een rondleiding vanaf de drempel tot aan het dakterras en we kunnen vast verklappen dat je daarvandaan zes bruggen kan zien!

#### Kunt u zich even voorstellen?

Ik ben Jan-Philip, ik ben 57 jaar en ik woon dus hier. Sinds 2014 woon ik op het Noordereiland. Ik woon hier samen met mijn partner. Ik geef Duits op een middelbare school in Den Haag en mijn hobby's zijn roeien op de Maas, zwemmen en dat was het.

#### Waarom bent u in dit huis gaan wonen?

Het leek me wel leuk om zelf een huis te bouwen en ook zelf te bedenken hoe ik zou willen wonen. Samen met een architect die iets meer verstand heeft van huizen maken, hebben we dit huis bedacht en toen hebben de gemeente gevraagd of we hier mochten bouwen. En dat was goed.

#### Heeft u nog weetjes over het huis?

Ik heb vier verdiepingen, inclusief het dak, en ik heb ook een lift in huis. Dat is ook wel een weetje. Ik vergeet steeds het aantal ramen. Het huis is twintig meter hoog.

#### Hoeveel ramen zijn er?

Oeh, even tellen: 72!







Er is dus ook een lift, maar die is voor als Jan-Philip straks ouder is, vertelt hij. We gaan de houten trap op en komen langs de eerste verdieping met slaapkamers, de badkamer en wc's. Op de tweede loop je tegen de keuken aan die langs de lange wand is. Links is een werkkamer en rechts een eettafel, waar we aanschuiven voor het interview.

#### Op welke manier geniet u van het uitzicht?

Vanuit de stoel. Boven of vanaf het dakterras. Of als ik aan tafel zit om te werken. Maar ook als ik via de Willemsbrug aan kom lopen, dan zie ik mijn huis al en dan geniet ik eigenlijk ook een beetje van het uitzicht, alleen dan vanuit buiten. En als er een hele grote boot onder De Hef doorvaart. Dat is ook heel mooi om te zien.

#### Wat is het spannendste dat u heeft gezien met dit uitzicht?

Een paar jaar geleden is dat middelste stuk in de brug, dat ding wat op en neer kan, eruit gehaald met hele grote takelboten en hebben ze dat naar de haven gebracht om het opnieuw te verven. Dat was echt wel een heel spektakel.

#### Wat vindt u het meest bijzondere van dit huis?

Dat het zoveel ramen heeft en de kleur van de steen aan de buitenkant, oranje-rood. En als je buitenstaat, zie je dat de zijkant een beetje verspringt. Verder dat het hoog is, we mochten wel twintig meter hoog bouwen, tot aan de rand van het huis hiernaast. En toen hebben we er nog een dakhuisje bovenop gezet. Als kers op de taart.

#### Waarom is dit huis anders dan alle andere huizen?

Dat is omdat ik het zelf mocht bedenken. Maar we moesten het wel een beetje laten lijken op de huizen van de burens. Dat hebben we gedaan met de kleur van de steen, de hoge ramen en een plat dak.

We klimmen door en belanden op de derde verdieping. Hier staat recht voor onze neus een houtkachel en in de ruimte links kun je tv kijken of naar Ons Park, het ligt er net aan wat op dat moment het meest interessant is. We gaan de laatste trappen op... toch?

#### Heeft u last van de brand van hiernaast gehad?

Ja, dat was spannend. We waren wel bang want ja, je woont ernaast. Het is gelukkig goed afgelopen voor de mensen die er wonen, maar het was wel heel dichtbij en we hadden hier in huis ook rook, dat ruik je misschien nog een beetje.

#### Vanaf welke plek heeft u het mooiste uitzicht?

Vanaf het dak. Hoe hoger, hoe mooier het uitzicht!

#### Is er wel eens iets vanaf het dakterras naar beneden gevallen?

Nee, eigenlijk niet.



#### Wat maakt het uitzicht bijzonder?

Het is altijd een ander uitzicht. Dat heeft ook te maken met de seizoenen. Ik vind het zo, met de bomen nog in blad, heel mooi, maar ook als er sneeuw ligt.

We zijn een beetje buiten adem, maar we zijn boven. We stappen het dakhuisje uit, het terras op en we zien De Hef, de Koninginnebrug en de Erasmusbrug, de Zalmhaventoren en ons huis? Daar is de Willemsbrug en het Park. De zon schijnt en de wolken spiegelen in het water op het dak van de burens. Dit is wel echt een mooie plek!

#### Waarom denkt u dat dit het mooiste uitzicht is van het Noordereiland?

Ja, omdat je zo helemaal 360 graden rond kan kijken. De stad, Zuid, Kralingen, Centrum, je kan eigenlijk alles zien. Vanaf het dakterras kun je ook zes bruggen zien. Weten jullie welke? De Hef, natuurlijk, de Willemsbrug, Erasmusbrug, Koninginnebrug, Binnenhavenbrug én dat gebouw daar aan de overkant, dat noemen ze kantoor De Brug.

#### Wat is het mooiste dat u vanaf uw dakterras kan zien?

De Hef. Die stalen brug, want die is 's avonds ook verlicht, hè. Daar ging in de vorige eeuw de trein overheen. Het park is ook mooi en het uitzicht op het water.

#### Wil u verder nog iets vertellen?

Dat jullie hier naartoe zijn gekomen, op jullie vrije middag nog wel, vind ik superleuk. En we zijn burens hè, ik vind het superleuk dat we kennis hebben gemaakt. En ik vind dat jullie hele mooie vragen hebben gesteld. ♥





# Reportage: De beste speelplek van het Noordereiland!



Wat is de beste speelplek van het Noordereiland en zijn er op dit eiland wel genoeg avonturen te beleven? Met die vragen gingen wij aan de slag. We interviewden eerst onszelf en gingen toen naar buiten op zoek naar spelende kinderen om hen naar hun mening te vragen. Dit is onze reportage!

## Kun je eigenlijk wel goed spelen op het Noordereiland?

Ja, dat kan! Er zijn twee speeltuinen en een soort van park waar je kan gaan spelen. Het is fijn als je er met vriendjes zonder ouders naartoe kan. Er zijn best wel veel schommels op het Noordereiland en er zijn ook

best wel veel andere kinderen. We kunnen goed samen spelen op het Noordereiland. We spelen tafelronde, een spelletje rond de pingpongtafel, maar dan met een bal.

Dan rennen we rond de tafel en slaan we om de beurt tegen de bal. Plek voor voetballers is er genoeg. Melle en Lou voetballen alleen maar en dat kan lekker dichtbij. Je hebt in het park ook de klimmuur en nog twee houten poppetjes.

De grote speeltuin bij het Burg. Hoffmanplein is leuk omdat je daar goed kan klimmen.

## Wat is de beste speelplek van het Noordereiland?

Oeh, dat is lastig kiezen. De nieuwe speeltuin op het Burg. Hoffmanplein is heel leuk. Ook omdat je daar een parcours kan verzinnen waar je dan helemaal overheen klimt.

Het voetbalveld is favoriet, want als je met de bal gaat kun je ook met de bal van de glijbaan en als het voetbalveldje

bezet is heb je nog een heel grasveld om op te voetballen. Je kan er ook goed verstoppertje doen want in de buurt van de struiken langs de autoweg zijn heel veel

verstoppelplekken. De speeltuin bij de Koopvaardijhof is leuk als er andere kinderen zijn. De speeltuin is een beetje saai, maar het is wel heel gezellig met zijn allen.

## Hoe kan het beter spelen worden op het Noordereiland?

In het park is plek genoeg voor meer speeltoestellen. Nu staat daar alleen de glijbaan. De speelplekken op het Noordereiland zijn leuk, maar soms een beetje kinderachtig. Het zou soms wel wat avontuurlijker kunnen. Er zouden overal meer duikelrekken mogen komen. Op de Prins Hendriklaan kun je niet heel veel doen. Ze zouden het ook wat nieuwer kunnen maken. Bij de Koopvaardijhof hebben we bij de gemeente gevraagd of ze het een beetje kunnen verbouwen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan, maar er komen wel nieuwe duikelrekken.

De speeltuinen zijn wel ver van elkaar vandaan. Als je bij de Koopvaardijhof woont is het heel ver om helemaal naar de speeltuin bij het Burg. Hoffmanplein te gaan. Daar mogen we dan niet in ons eentje heen. Op het grasveld in het park is heel veel plek om dingen te organiseren, zoals we bij de scouting doen. Dat zou vaker mogen gebeuren. Meer natuur om in te spelen mag er ook bij in het park. Iets met stenen en hout om overheen te klimmen. Grote kinderen zitten soms wel net een beetje waar wij willen spelen. Dan is er niet genoeg plek. Soms zijn ze ergens anders en dan kunnen we wel goed spelen. En op speeltoestellen zit wel eens vogelpoep. Dan is het minder fijn om er op te gaan.

## Wat is de beste speelplek van Rotterdam?

De pleinen van onze school zijn heel goed omdat het groot is en er zijn natuurlijk altijd veel kinderen om mee te spelen of er is een heel groot voetbalveld met aan de ene kant natuur, met boomstammen die op de grond liggen of een muur waar je overheen kan springen of bomen waar je in kan klimmen, en aan de andere kant meer speeltoestellen. Een van de scholen heeft ook een dakplein waar je goed buiten kan spelen. Maar hier bij de glijbaan en het voetbalveld is het ook echt goed.







# Kun je goed spelen op het Noordereiland? We vragen het de spelende kinderen!

**Noa** is 11 jaar en hij woont in Rotterdam. Kan je hier goed spelen? vragen we hem in Ons Park op het voetbalveld? "Ja", zegt hij. "Het is hier heel leuk, maar in de Afrikaanderwijk en het Zuiderpark kun je nog beter spelen", vindt Noa. Hij komt vaak naar het voetbalveldje op het Noordereiland. "Want er is hier altijd wel iemand om mee te voetballen!"



**Friedrich** is 11 jaar en hij woont bij Villa Zebra, maar komt vaak naar het Noordereiland om te spelen. Dan gaat het naar het voetbalveld in Ons Park. Wat hij nog mist in Ons Park? "Er zou hier bij het voetbalveld nog wel een speeltuin kunnen komen. Er is wel een glijbaan, maar er kan meer bij." We vragen hem wat de leukste plek van de wereld is om te spelen. "Dat is op de skipiste in Duitsland!"

**Marnix** is 12 jaar. Zijn hobby's zijn voetballen en chillen. We vragen hem of hij vindt dat je goed kan spelen op het Noordereiland. "Ja", zegt hij. "Je hebt hier een voetbalveld, kunstgras en natuur. Het voetbalveld is mooi en er zijn goede goals." Of hij nog iets mist? "Een klimparcours zou leuk zijn." Zijn favoriete speelplek in Rotterdam is het Zuiderpark want daar kun je heel veel sporten doen: voetballen, tennissen en basketballen. Zijn favoriete speelplek in de wereld is Oostenrijk.



**Charlotte** is 8 jaar en vindt dat je goed kan spelen op het Noordereiland om je er veel dingen hebt, heel veel speelplekken. De grote steen of rots in het park het leukst omdat je er goed op kan klimmen. "Ik vind het hier al leuk genoeg", zegt Charlotte als we vragen hoe het allemaal nog leuker kan of beter om te spelen. "Ik ga nu weer voetballen!"



**Tijn** is 10 jaar en hij houdt van buitenspelen, hockey, steppen en gamen. En van voetballen natuurlijk, dat doet hij elke zondag op het veldje in Ons Park. Hij vindt dat je goed kan spelen op het Noordereiland. "Ja, er zijn genoeg speeltuinen waar je goed in kan spelen", zegt hij. "Je kan hier goed voetballen en van de glijbaan." Zijn lievelingsplek om te spelen in Rotterdam is Skateland en in de wereld: Oostenrijk.



**Mik** is 8 jaar en **Jack** is 5 jaar. Ze wonen op het Noordereiland. Mik heeft als hobby's voetbal, skaten en steppen. Hij vindt de speeltuin bij de Prins Hendriklaan het leukst. Jack houdt van bmx'en, voetballen, skaten, knutselen en met zijn knuffel spelen. Ze zouden graag nog een skatebaan op het Noordereiland hebben.



**Tijs** is 7 jaar en hij woont op het Noordereiland. Zijn hobby's zijn gamen, voetballen en buitenspelen. Hij vindt de speeltuin van het Burgemeester Hoffmanplein het leukst. "Omdat je er kan schommelen, klimmen en voetballen. Alles wat ik leuk vind in een!" Hij wil graag nog skatebaan bij de grote glijbaan. "Dan kan ik alles wat ik leuk vind op het Noordereiland doen!"



**Julia** is 11 jaar. Ze woont ook op het Noordereiland. Haar favoriete speelplek is de grote speeltuin bij de Duimdrop, omdat hij groot is. Ze is daar vier weken geleden voor het laatst geweest. Ze vindt dat er op het Noordereiland genoeg is om te spelen. De leukste speeltuin ooit vindt zij de Efteling. Ze speelt vaak met Eline en Yana. Het gekst dat ze heeft meegemaakt op het Noordereiland was een dode muis bij de prullenbak.

**Mandy** is 11 jaar. Haar favoriete speelplek op het Noordereiland is bij de Koopvaardijhof want daar speelt ze vaak. Wat er nog bij moet komen op het Noordereiland om goed te kunnen spelen? "Een snoepwinkel!"

**Allyssa** is 9 jaar. Haar hobby is tekenen. Ze vindt het grote plein het leukst om te spelen want ze vindt het een leuke speelplek. Hoeveel sterren ze de speelplekken op het Noordereiland geeft? "Gemiddeld, drie sterren." Ze hoopt dat de Duimdrop blijft.



Interview met ideeënkunstenaar Joe Cillen

# Waarom heeft het Noordereiland zo'n mooie vlag met een hartje?

We zien hem overal wapperen.

Die groen-wit-groene vlag met dat hartje erop! Het is de vlag van het Noordereiland en wij vragen ons af: wat is het verhaal van de vlag? Wie heeft de vlag bedacht en waarom? Joe Cillen kan daar meer over vertellen, dus belden we bij hem aan, daar aan de Maaskade, en toen gebeurde er dit...

**G**oedemorgen en welkom allemaal, zegt de meneer die open doet. "Je denkt vast dat ik een Hollander ben, maar dat is niet zo, ik kom uit België. Achterin staan de naaimachines, maar dat wordt nu verbouwd. Het lijken naaimachines van het merk Pfaff, maar die ik daar heb staan, heb ik Pieff, Poeff en Pfaff genoemd. Daar maakt mijn vrouw Carol de vlaggen. Ze heeft er ondertussen al honderden gemaakt, denk ik, en links en rechts zie je ze hangen op het eiland. Hebben jullie thuis een vlag? Thuis kun je zeggen: Mama, we moeten een vlag, een Noordereilandvlag."

Aangenaam kennis te maken, dit is dus Joe Cillen. Hij is geboren in 1945 en zet ons meteen aan het rekenen. "Hoe oud ben ik dan?" Zesenzeventig, antwoorden wij en Joe keurt het goed. "In november geworden", zegt hij, "en ik woon al 46 jaar op het Noordereiland." We zijn onder de indruk van Joe. Hij is al opa, vertelt hij, maar hij ziet er heel jong uit in een joggingbroek, zwarte trui en met een petje op. Onder zijn trui heeft hij een startnummer opgespeld. "Want ik ga zo een halve marathon lopen in Capelle. De medaille is dan voor mijn kleinkinderen."

## Wat doet u verder in het dagelijks leven?

Ik ben conceptueel kunstenaar. Dat is wat hè. En weet je wat een concept is? Dat is een idee en aan de hand van ideeën maak ik dingen. Je zou mij een ideeënkunstenaar kunnen noemen. Met die ideeën probeer ik mensen te inspireren zodat er iets gebeurt onder hun hersenpan, waardoor ze misschien anders kunnen gaan kijken. Dit is niet wat je ziet, het is wat je denkt dat je ziet. Dat is moeilijk hè? Als je wat ouder bent en je interesse hebt, kun je altijd hier terugkomen, want ik ga hier niet weg, jij wel?

## Waarom heeft u de Noordereilandvlag bedacht?

Dat is een heel verhaal. Er was lang geleden een ontwerpwedstrijd voor een vlag voor de wijk Feijenoord waar ik zelf in de jury zat. Toen was er een man, Cor Feijt uit de Tulpstraat, en die had een



Rotterdamse vlag met een hartje bedacht. Die vlag is het toen niet geworden. Ik was die vlag al weer vergeten toen een bevriende kunstenaar me eraan herinnerde. Toen zijn we de vlag gaan reconstrueren, dat betekent eigenlijk 'terugmaken', en daarna aan de slag gegaan met de naaimachines. Toen we die vlag gemaakt hadden vond iedereen hem hartstikke leuk. Of deze vlag helemaal hetzelfde is als die van vroeger weten we eigenlijk niet precies. Jullie maken er nu een verhaal over en wie weet wat daar weer uit voortkomt. Misschien vliegt mijn pet wel van mijn hoofd als ik het verhaal lees, want zo werken die dingen!

## Heeft het Noordereiland een vlag omdat het een eiland is?

Kijk, het is eigenlijk niet de vlag van het Noordereiland. Het is de vlag van het Motorschip Noordereiland! Elk schip heeft een vlag, en hier kun je het zien - Joe toont ons een zelfgemaakte maquette - hier heb je het eiland, maar naar mijn idee is het een schip en achter op het schip heb je de vlag. Dus het is eigenlijk de vlag van het motorschip. Als je de bruggen weghaalt, dan zijn we weg. Kijk hier ligt het anker, als we dat ophalen en we hebben genoeg drijfvermogen, dan gaan we varen en dan wappert die vlag aan de achterkant. En als we op zee zijn, dan mag die vlag daar niet meer hangen. Dan moet ie boven op de mast hangen. Ik ben zeeman geweest, dus ik kan het weten.

Joe vertelt ons nog veel meer over dit motorschip. Hij heeft ook de Machinekamer gemaakt in een steeg achter de Marinestraat waar muurschilderingen de geschiedenis van het Noordereiland vertellen. En op het gebouw aan de voet van de Willemsbrug plaatste hij een bakboord- en stuurbordlicht zodat iedereen vanuit de verte kan zien welke kant we opvaren! Bij Villa Zebra hebben kinderen al eens gefantaseerd over waar we heen zouden varen en op de basisschool van het Noordereiland is een toneelstuk bedacht over hoe we dan op andere plekken in de wereld mensen gingen helpen.

## Waarom zit er een hartje in de vlag?

Een heel belangrijke uitspraak in Groot-Britannië

is: 'Home is where the heart is'. En dat laat zich vertalen als: Thuis, dat is waar het hart is, en waar je je thuis voelt, daar is het hart. Daarnaast is het ook geografisch. Als je het eiland bekijkt op de kaart en je bekijkt de vlag van Rotterdam, ja groen-wit-groen, dan zou je je kunnen voorstellen dat de witte baan in de vlag de Maas is. En wij liggen er midden in. Dus wij zijn het hart van Rotterdam.

## Wilt u verder nog iets vertellen over de vlag?

Er zijn mensen in de stad die de vlag ook willen hebben, omdat ze hem zo mooi vinden, terwijl ze niet op het Noordereiland wonen. Dan vragen ze aan mij: kan dat wel? Natuurlijk kan dat, zeg ik dan, want we zijn niet chauvinistisch, dus een vlag van het schip mag je hebben. Er zijn ook mensen die kwamen hier een vlag halen, ook een klein vlaggetje, en die hebben ze op een schip gehesen en sommige zijn terecht komen in Spitsbergen en er heeft een vlag gewapperd bij Burning Man, dat is een festival in een woestijn in de VS. En Tineke van de sigarenboer heeft de vlag meegenomen op vakantie, die wapperde op een Zwitserse camping. En er is nu, op dit moment, ook een zeilschip, dat vaart de wereld rond met ons vlaggetje in de top. Kijk dat zijn leuke verhalen. We hebben ook een keer een vlag gemaakt van drie bij vierenhalve meter. Dat is groot!

## Kan iedereen een vlag kopen?

Ja hoor, dat kan. En je krijgt dan niet alleen een vlag, maar ook een vlaggenstok, een vlaggenstokhouder, vier pluggen om schroeven in te draaien en een haakje. ♥







Hoi, ik ben Tijs. We waren bij een meneer die het Noordereiland geknutseld heeft van karton en verf. Toen liet hij zien dat het een soort van boot is. Hij had ook een soort van vlag van drie bij vier meter gemaakt. Toen kwamen er klachten omdat hij voor het raam van anderen wapperde.

(Door **Tijs**)

Ik was met de kinderkrant bij een meneer die de vlag van het Noordereiland heeft bedacht. Mij viel op dat ik iets raar vond. Hij komt uit België en praat erg Rotterdams en hij had een jogging broek met touwtjes en een zwarte trui met niks erop. Dat verwacht je niet van een opa van 75. Hij ging vandaag ook de halve marathon lopen en hij had onder zijn trui een hardloophshirt met een startnummer met zijn naam. Hij ging ook een keer een rondje Noordereiland zwemmen. Als hij gaat praten gebruikt hij moeilijke woorden, zoals comfortabel en zegt dan: weten jullie wat dat betekent? Toen ik vroeg: hoe oud bent u en hoe lang woont u hier, zei hij: ik ben geboren in 1945 en ik woon hier sinds 1974 en dan moeten wij uitrekenen hoe lang dat is.

(Door **Tom**)

Het is me bijgebleven dat hij een kunstwerk heeft gemaakt en dat zijn vrouw de vlaggen maakt en dat er heel veel machines zijn en hij ging de halve marathon lopen en hij heet Joe.

(Door **Yana**)

Het Noordereiland heeft een vlag met een hartje. Het gaat om het hart in het midden want het Noordereiland ligt midden in de Maas in het midden van Rotterdam. Het Noordereiland heeft een plek voor de motor want het Noordereiland is eigenlijk Motorschip Noordereiland. Dat heeft Joe Cillen ons verteld.

(Door **Matthijs**)

Ik vond het interessant dat hij zei dat de vlag al eerder bestond en dat de vlag zo is geworden door alle informatie. Ik vond het opvallend dat hij er jonger uit zag dan hij echt is. Ik vond het leuk dat we de kunstwerken mochten bekijken. Dat het Noordereiland een vlag heeft omdat het een motorschip is vanwege de vorm.

(Door **Wouter**)

De Turkse dames hebben hem geïnspireerd!

(Door **Eline**)

De vlag is gemaakt door Joe Cillen, de vlag van het Noordereiland. Wij de Noordereiland Kinderkrant stelden hem allemaal vragen over de vlag. Hij zei ook dat het Noordereiland een motorschip is. Want als alle bruggen weg waren konden we naar Spanje en naar Italië. Dan konden we echt overal naartoe!

(Door **Lou**)



hoi ik ben ~~tijs~~ <sup>tijs</sup> we waren bij  
 een meneer die het noordereiland  
 geknutseld van karton, verf toen liet.  
 hij liet zien dat het een soort van boot is  
 hij had ook een soort vlag van 3-4  
 toen kwamen er klachten omdat hij  
 voor het raam van anderen wapperde  
 tijs visser 7 jaar.



Interview met Duimdrop-medewerker Zeynel

# Opinie: Duim omlaag, gaat de Duimdrop weg?

Wat gaat er nu met de Duimdrop van het Noordereiland gebeuren? Dat is de grote vraag. Die gaat verdwijnen, zegt de gemeente. Maar Zeynel, die al drie jaar speelgoed uitleent vanuit de zelf verbouwde container op het Burgemeester Hoffmanplein, wil gewoon heel graag door! Hoe zit dit nu precies? willen wij weten en dus gingen wij op bezoek bij de Duimdrop.

## Kunt u zich even voorstellen?

Mijn naam is **Zeynel** en ik ben Duimdrop-medewerker en ik werk hier nu ongeveer drie jaar.

## Hoe vindt u het om bij de Duimdrop te werken?

Ik vind het heel leuk om met de kinderen te werken. Het is mooi om stap voor stap iets op te bouwen. Sommige kinderen luisteren niet. Je zegt tien keer iets en ze luisteren één keer. Er zijn best veel lastige kinderen, maar ik weet hoe je met hen om kan gaan. Ik hoop dat ik ze wat kan leren.

## Wat vindt u ervan dat de Duimdrop misschien weggaat?

Ik vind het heel jammer voor de kinderen. Ze zeggen dat we eind december gaan sluiten, maar ik heb er niets meer van gehoord en ook nog geen ontslagbrief gekregen. Vorig jaar hebben we geprotesteerd bij de Coolsingel. Toen is het bestaan van de Duimdrop met een jaar verlengd. Eind van dit jaar zou het dan klaar zijn, maar ik heb nu nog niets gehoord.

## Waarom moet de Duimdrop weg?

Dat komt door bezuinigingen. Er was een politicus die de Duimdrop wil sluiten omdat hij vindt dat het niet meer nodig is voor kinderen. Die politicus is nu al weer gestopt, hoorde ik, en is nu directeur van een bejaardentehuis.

## Ben je nu ook actie aan het voeren?

Ja, vooral via TikTok, Instagram en Facebook. Je kunt de actie vinden op #houddeduimdropopen. We hebben filmpjes gemaakt en ik heb in de krant gestaan. In het AD en in de Eilandkrant. En we zijn naar het Stadhuis geweest samen met collega's, kinderen en ouders.

## Wat is er te doen bij de Duimdrop?

Er is heel veel speelgoed en ik organiseer ook activiteiten in de schoolvakanties. Dan gaan we knutselen, tennissen, schilderen, springen op een springkussen of er is een voetbaltoernooi. En ik heb nu nog budget aangevraagd voor een schaatsbaantje in de kerstvakantie.

## Hoe lang werkt u al bij de Duimdrop?

Al acht jaar, maar hier op het Noordereiland is het mijn derde jaar. Eerst heb ik vijf jaar bij het Afrikaanderplein gewerkt en nu drie jaar hier. Daar is het heel groot, ze hebben er 1050 leden en ook plek voor skelters. Hier op het Noordereiland hebben we 325 leden.

## Hoe lang bestaat deze Duimdrop?

Al 27 jaar.

# Duim omhoog, de Duimdrop moet blijven!



## Hoe was dat vroeger?

Vroeger werkten we hier met vier mensen. Daarna kwamen er heel veel bezuinigingen.

## Welk speelgoed heeft u hier?

Bijna alles. Voetballen, basketballen, tennis, een tafeltennis, skeelers en rolschaatsen, skateboards, tekenspullen en kleine steppen.

## Waarom heet dit Duimdrop?

Dat weet ik eigenlijk ook niet. Een duim is een duim en drop is drop. Samen is het duimdrop.

## Van wie is de Duimdrop?

De Duimdrop is van Buurt- en Speeltuin Werk Rotterdam (BSW). BSW heeft ook een speeltuin.

## Hoe werkt het lenen?

Je kan je inschrijven met een formulier en een pasfoto. Dan krijg je een pasje en als je lid bent kun je elke dag komen om iets te lenen. Dat is gratis.

## Welk speelgoed wordt het meest geleend?

Devoetbal, deskeelers, rolschaatsen en het skateboard.

## En welke het allermee?

Dan de skeelers. Maar de rolschaatsen ook.

## Waarom vindt u dat de Duimdrop moet blijven?

Voor de kinderen en voor de gezelligheid. Kinderen kunnen hier spelen. En voor de wijk is het een belangrijke ontmoetingsplek. Ouders kunnen hier kletsen terwijl de kinderen spelen na schooltijd.

Wat gaan de kinderen doen als er niks te spelen is? En waar gaan de ouders samen koffie en thee drinken?

## Is het altijd gezellig bij de Duimdrop?

Nou in het begin was het moeilijk. Kinderen deden niet aardig en gingen mij pesten. Toen ik ze na een

waterballonwedstrijd vroeg of ze konden helpen opruimen zeiden ze: 'Hou je bek! Ga zelf maar opruimen.' Toen heb ik gezegd 'Dankjewel', dat hadden ze niet verwacht, en de volgende keer hielpen zij mij wel! Ik vind het leuk om met kinderen te werken en doe dat al bijna acht jaar.

## Heeft u nog een leuk weetje?

Ik ben in Nederland nooit naar school geweest. Ik kom zelf uit Turkije en leerde Nederlands van mijn collega's. Ik was altijd druk met werken, werken, werken.

## Heeft u altijd bij de Duimdrop gewerkt?

Ik ben lasser en bankdraaiër geweest. Werken met metaal. Jarenlang heb ik in metaal gezeten. En nu werk ik vanuit een metalen container. Ik heb deze container hier ook zelf opgebouwd. Het is eigenlijk een zeecontainer die we door de midden hebben gesneden en toe hebben we er een deur ingemaakt.

## Waar gaat al het speelgoed heen als de Duimdrop weggaat?

Geen flauw idee! Misschien naar een speeltuin van BSW? Of het wordt aan een school gegeven.

## Kunnen wij nog niets doen om de Duimdrop open te houden?

Hebben jullie TikTok of Instagram of Facebook? Ik zet alle activiteiten hier altijd op. En ook het actievoeren gaat via deze sociale media. Als jullie dit liken kan dat al helpen. Hoe meer likes (duimpjes omhoog) hoe meer kans dat de Duimdrop kan blijven.

## Wat zou u gaan doen als de Duimdrop weggaat?

Geen flauw idee. Ander werk zoeken. Wel aangepast werk want ik heb nek- en rugproblemen. Ik kan geen zwaar werk doen. Misschien kan ik ergens conciërge worden op een school. Maar ik weet het nog niet. Eerst maar even afwachten. ♥







# Opinie: Duim omhoog!!!

## Matthijs:

Ik vind dat de Duimdrop niet mag weggaan want kinderen moeten plezier hebben!



## Yana:

Ik zou het jammer vinden als de Duimdrop weggaat want ik ben net pas lid!



## Dylaisha:

Ik vind dat de Duimdrop moet blijven en niet dicht moet gaan want het is een deel van de kinderen.



## Eline:

Ik vind het super jammer dat de Duimdrop weggaat want het brengt de kinderen bij elkaar!!

## Wouter:

Voor mij maakt het niet uit dat de Duimdrop weggaat want ik voetbal op het voetbalveld, maar ik vind het wel jammer voor de kinderen die er veel plezier van hebben.



## Melle:

Ik vind de Duimdrop lief voor de kinderen en ik vind het jammer dat de Duimdrop weg moet.





Groot interview met Oma Miep

# Al 77 jaar op het Noordereiland!!!



Wie al heel lang op het Noordereiland woont, kan hier vast heel interessant over vertellen! Wij zijn nieuwsgierig naar deze verhalen en plaatsten een oproepje: Wie woont er het langst op het Noordereiland? Al snel bereikten ons berichten dat we bij Miep Neef-Huisman (81), tante Miep of Oma Miep, moesten zijn. “We hebben vroeger nog met een bootje over het plein gevaren.”



Oma Miep (links) en zus Ada op bezoek.



Miep als kind, links onder.

## Kunt u zich even voorstellen?

Ik ben oma Miep van het Noordereiland. Ik woon al 77 jaar hier. Ik was 4 jaar oud toen ik hier kwam wonen en woont er dus nog.

## Waar speelde u vroeger toen u klein was?

Wij speelden op hetzelfde plein als jullie en we hebben foto's dat we bij de fontein stonden, dat we zulke kindjes waren, dus de fontein was er toen al. Daar was ook een kiosk, dat was een achthoekig huisje met allemaal kranten en daar zat een mevrouw in, die trok een toonbankje naar buiten.

## Heeft u mooie foto's van vroeger?

Ja, heel veel. Een foto dat we op de fontein zitten, met mijn moeder. Of dat ik op de grond in het gras zit op het plein, want toen waren het allemaal perken. Ik heb die hele leuke van al die moeders met de kindjes op de arm en dan zie je op het Burg. Hoffmanplein op al



Miep met de witte strik.

die eerste verdiepingen van die biezen matjes in plaats van schermen, dat is echt heel leuk, dat had je vroeger. Van die rolmatjes. Ik heb zelf nog een hele leuke foto van ons samen op de kleuterschool en dat we met een melkkannetje zitten en dan heb jij nog zo'n grote strik in je haar. Bij de kleuterschool aan de Prins Hendriklaan, bij meneer Tieleman.

## Wat vindt u leuk aan het Noordereiland?

Eigenlijk alles, ik ben hier opgegroeid. Ik zou hier ook niet meer vandaan kunnen, ik zou nergens anders kunnen wonen. De mensen, leuk, hallo, goeiemorgen, goeieavond, de gezelligheid van de buurt ook. Ik gaat er ook nooit vanaf. Ik denk dat ik in een andere buurt niet kan aarden. Het is misschien ook een kwestie van gewoonte. Kijk met je ogen dicht loop je naar de winkels. Als je in een andere buurt komt... Nee, ik kom vaak in een andere buurt, want ik ben altijd onderweg, ik ga naar mijn zus die woont aan de Slinge, maar ben ook altijd blij als ik mijn eilandje weer ziet. Ben ik echt aan verknocht. Vanuit mijn woonhuis kijk ik ook uit op De Hef hè. Ik heb nog een grandioos uitzicht ook. We hebben de militairen pas nog zien klimmen op de brug, die zijn weer in actie geweest. Vanaf de bank konden we alles zien gebeuren.

## Waar woont u en heeft u altijd daar gewoond?

Ophet Burgemeester Hoffmanplein, jullie ook hè, ik ook. Ik woon in het Lelieblok. Ik ben aangekomen als evacué, uit Goudswaard, een dorpje in de Hoeksche Waard. Daar zijn we geboren. We zijn van boerenafkomst, sterke vrouwen noemen ze dat. Ons huisje stond onder water en toen ben ik in de Tulpstraat komen wonen. En van de Tulpstraat ben ik naar de Van der Takstraat gegaan en toen weer terug naar Tulpstraat en opnieuw naar de Van der Takstraat. En daar ben ik ook nog naar de overkant, naar boven het sigarenwinkeltje gegaan, en daarvandaan naar het Lelieblok. Maar ik ben op een zolderkamer begonnen.

## Heeft u de oorlog meegemaakt?

Wel meegemaakt, maar niet bewust. Hoe moet ik dat uitleggen. Ik was een baby. Ik ben geboren in maart en in mei brak die uit. Ik heb hem wel meegemaakt, maar ik weet er niets van. Ik heb de armoe van daarna meegemaakt, want dan ben je al wat groter.

## Is uw huis ooit gebombardeerd?

Mijn huis is niet gebombardeerd. Mijn huis in Goudswaard is onder water gezet. Ik dacht altijd dat de Duitsers dat hadden gedaan, maar mijn zus zegt dat de boeren dat hebben gedaan, dus ik laat het maar zo. Ada: om de oogst te laten mislukken en het gebruik van de velden onmogelijk te maken. Toen hebben de boeren onderling besloten om de polder onder water te zetten. Wij zaten laag en dus moesten wij weg.

## Heeft u nog vrienden van vroeger die ook op het Noordereiland wonen?

Jazeker wel. We zaten samen op school. Die zijn er ook nog. We komen elkaar nog steeds tegen en we groeten elkaar.

## Heeft u ook wel eens de tram of trein op het Noordereiland genomen?

Jazeker. De tram reed door de Leliestraat, die gingen over de Maaskade. Ze stonden voor de brug stil, ze maakten een heel rondje, lijn 3. Via de Thorbeckestraat ging de tram naar de Prins Hendrikkade en dan voorsorteren. De trein die kon je hier niet pakken. Dan moest je naar het stationnetje Zuid of je moest naar de Blaak. Hier had je geen tussenstation, maar hij ging wel langs.

## Heeft u nog een aandenken uit de oorlog?

Alleen een paar oude foto's. Van het plein en van mijn ouders en mijn grootouders. Dat is het enige dat we bewaard hebben. En er is een boek verschenen van mijn vader. Die is in de oorlog opgepakt om te werken in Duitsland. Hij hield een dagboek bij en daar is een boek van gemaakt. Het dagboek van Maarten Huisman. Alle mannen vanaf 18 jaar van het Noordereiland moesten toen werken in staalfabrieken in Duitsland. Hij is heelhuids teruggekomen. En hij had beter te eten dan wij hoor. Dat is uit de dagboeken wel gebleken.

## Hoe was dat met eten in de oorlog?

We hebben heel veel honger geleden. We hebben suikerbieten en bloembollen moeten eten. Dat weet ik nog hè. We aten ook thuis niet van een bordje, mijn moeder had zo'n grote schotel met een stampot en dan kreeg je een vork en daar kon je uit prikken. Gelooft het wel hè, toch? Het is voor ons ook heel erg lang geleden.





### Heeft u nog broers of zussen?

Ja, we waren met acht kinderen. Heel veel, dat vonden wij ook. Ze wonen niet meer op het Noordereiland. Ik was de derde op het rijtje. Een broer en een jonger zusje zijn overleden, verder zijn we er allemaal nog. Mijn ouders zijn allebei in de negentig geworden en aan ouderdom overleden, dus we gaan gewoon door joh.

### Wat vindt u de mooiste plek op het Noordereiland?

Op het Burgemeester Hoffmanplein bij de Duimdrop waar alle kindjes altijd aan het spelen zijn. Daar kun je mij altijd vinden. Iedereen kent Oma Miepje hè. Ze noemen mij ook de oma van het eiland. Kleine kinderen uit het schooltje die komen met een kroel brengen, heerlijk, ik groei d'r nog steeds van. Ik heb ook altijd een rol kaakjes in mijn tas, ze weten dat ik wat lekkers bij me heb.



**Het Burg. Hoffmanplein is tijdelijk een grote zandbak.**

**Waterstokerij**  
*“Wij hadden geen stofzuiger, we hadden geen wasmachine, we hadden geen gasstel en toch moesten we elke dag schone kleding aan en eten, en het is toch gelukt. Wassen in een teil met een plank en een borstel. Dat is bijna niet meer voor te stellen. We gingen het warme water kopen bij de waterstokerij. Die zat toen bij de kruidenier (wat nu de supermarkt is). Op het Noordereiland zat er in alle straten een. Het is ongelooflijk.”*

### Wat is de meest bijzonder herinnering?

Dat was met de watersnood in februari 1953. Dat we water op het Noordereiland hadden en dat we met een bootje over het plein konden varen. Dat was heftig.

Alle souterrains stonden onder. We waren nog heel klein en vonden het wel grappig dat je op het plein kon varen. Dat was best wel een belevenis. En de mooiste herinnering is de geboorte van mijn drie kinderen. Daar heb ik een heerlijke herinnering aan. Daar ben ik nog steeds apetrots op. En dan komen de kleinkinderen en dan de achterkleinkinderen.

### Is er iets uit al die jaren wat u graag terug wil?

De bus, er rijdt nu een bus en die stopt. Dat vind ik wel jammer. Die stopt in december en die zou ik wel terug willen. Het Noordereiland is dan nog minder bereikbaar. En de winkeltjes in de buurt. Vroeger kon je hier naar de slager om een paar plakjes ham te kopen, precies genoeg voor wat je nodig had.

### Heeft u nog een leuk weetje over het Noordereiland?

Ik weet wel dat er ieder jaar op Koninginnedag op 30 april bij het clubhuisje De Tulp op de hoek van de Tulpstraat, hele leuke spelletjes waren, dat was heel gezellig. Maar het is allemaal verdwenen, verdwenen en nog eens verdwenen. Alles verdwijnt, al het leuke, zelfs Duimdrop gaat weg. Is het niet verschrikkelijk! En je moet eens kijken hoe die man zijn best doet, hoe lief die man met de kinderen omgaat, hij gaat zitten tekenen en dammen, elke dag en dat gaat gewoon weg. De ouders zijn best wel in opstand gekomen, maar het gaat gewoon gebeuren. Dat vind ik wel heel erg jammer. En dingen van vroeger, die zijn al zo lang verdwenen. Die mis ik al niet meer, want je bent er al zo aan gewend.

### Heeft u nog een leuk verhaal over vroeger?

Ik ging wel hout sprokkelen, toen ik klein was voor de kachel van mijn moeder. We hadden een heel smal holletje hier van de Maasbrug en dat was van houtblokjes gemaakt en die verzamelde ik in mijn jurkje. En dan kwam ik bij mijn moeder en was ik hartstikke vies, maar ik had wel hout voor de kachel. En dat weet ik niet zelf niet meer, maar een ouder iemand heeft me dat verteld en zei: Miep, jij was er altijd bij. Ik was toen vijf of zes jaar.

### Zou u ergens anders kunnen wonen?

Niet meer, nee, nee, nee, nee. Op het eiland misschien wel, maar waar ik nu zit, zit ik hartstikke leuk. Ik heb een lift dus ik hoef geen trappen meer te lopen. Dus Miep blijft zitten waar ze zit.

### Wil u verder nog iets zeggen?

Dat ik het interview heel leuk vind bij jullie, heel gezellig. En ik ga foto's opzoeken, uit de oude doos en daar kom ik nog een keer mee langs, en dan kunnen jullie het pleintje zien waar je nu woont, hoe het was zoveel jaar terug. Toen was er een zandbak, een poedelbadje hadden we, we zaten altijd op het plein, wat zaten er zelfs onze groente schoon te maken zodat we nog wat langer buiten konden blijven. Eerlijk waar. ♥

### Zeven slagers

*“In alle straten zat ook een slager. We hebben zes, zeven slagers op het Noordereiland gehad. Het is onvoorstelbaar. Daar kan ik uren over praten. Aan deze kant waar wij nu zitten (bij Tante Nino) had je allemaal winkels. Ik denk dat dit vroeger de Vivo was, een kruidenier. En toen hadden we de viswinkel Neptunus en de apotheek Cohen en op het hoekje zat De Gruijter. V&D heeft hier vroeger nog gezeten in het grote pand, waar nu de Spar zit. Allemaal winkeltjes. Wat een verhalen hè.”*





# Een wandeling langs de leukste weetjes van het Noordereiland!



Op het Noordereiland kom je van alles tegen! Wat dacht je van een sloopshoorn, een zoemsteen of een hondenexpositie? Wij gingen aan de slag met al deze interessante dingen en maakten zo een leukste weetjeswandeling. Op deze pagina nemen wij jullie mee op stap!



## IJssalon

Meteen om de hoek bij onze redactie aan de Prins Hendrikkade 66b was vroeger een ijssalon. Op een steen staat hier dat de baas van het Duitse leger de Nederlandse troepen een ultimatum (uiterste moment) voor overgave stelden. Maar voordat de Nederlandse kapitein het eiland met dit bericht verlaten had, vielen al de eerste bommen op de stad. (Door **Tom**)

## Dagdromers

We belanden in Ons Park want hier is op de dijk voor iedereen een eigen bankje. Er is een bankje voor waterratten en landrotten, voor dagdromers en nachtbrakers en nog veel meer verschillende bankjes. (Door **Matthijs**)



## De oude spoorbrug

Vroeger reed er een trein over de dijk in Ons Park en die ging dan via de spoorbrug over de Maas. Die brug is weggehaald en de trein zit nu onder de grond in een tunnel, maar de foto van de spoorbrug is er nog. Zo kun je toch nog zien hoe het vroeger was. De foto hangt op het huis aan het einde van de dijk bij de Maas. (Door **Melle**)

## Honden op de foto

Op het hondenveld in Ons Park zijn mooie bordjes met foto's van de honden met baasjes. Sommige honden zijn met zijn tweeën. Het is een expositie. Je kan een paar foto's vanaf het hondenveld zien, maar ook een paar rond het hondenveld. Zo kunnen de honden zich laten zien. (Door **Yana**)



## En zoemen maar!

Ben je toe aan een massage van top tot teen? Ga dan naar de zoemsteen in Ons Park. Stop je hoofd erin en zoemen maar. Zo komen er trillingen die door heel je lichaam gaan en daar knap je echt van op. In Frankrijk hebben ze al heel lang een zoemgrot. (Door **Wouter**)

## Gratis boeken

Helemaal ontspannen lopen we via de Maaskade en de Machinekamer (steegje tussen de Maaskade en Marinestraat, zie ons verhaal over de Noordereilandvlag) naar de minibieb in de Koopvaardijhof. Er zijn er nog twee andere minibiebs op het Noordereiland bij de Meeuwenstraat en de Prins Hendrikkade. Je kan daar gratis boeken lenen en brengen. Er zijn kinderboeken en voor boeken voor wat oudere leeftijd. Door heel Nederland zitten ze, dus ook op het Noordereiland. (Door **Yana**)



## Sloopshoorn

Het staat op het Antwerpse Hoofd op het uiterste puntje van het eiland. Het heet de Sloopshoorn en het is gemaakt van roestvrij staal. Gelukkig want anders was het helemaal verroest. Het is gemaakt op 6 september 2006 en het is gemaakt door Michiel van Bakel. Het is een soort stok met een opengaande cilinder waar je doorheen kan schreeuwen. Bijvoorbeeld: Hé schipper, mag ik je papieren zien!? (Door **Tom**)

## Een ooievaar

We lopen terug over de Prins Hendrikkade. Op het schip vlakbij De Hef hangt daar een hele mooie ooievaar. Hij is heel groot en het lijkt wel of hij vliegt. Hij draait rondjes door de wind. Maar wat bijna niemand weet: het is er niet één, maar zijn er twee. Een grote buiten, maar er is ook nog een kleintje binnen. Maar dan moet je wel heel goed zoeken. (Door **Matthijs**)



## Meer dan honderd jaar oud!

We gaan de Van der Takstraat in en komen bij het plein en de fontein. Deze fontein is in 1898 gemaakt en honderd jaar later opnieuw gemaakt. Het is op 31 augustus onthuld en heet de Wilheminafontein. Het is gemaakt van hardsteen en brons. Ik schat dat het vier meter hoog is en de fontein staat bij de kastanje op het Burg. Hoffmanplein. (Door **Tom**)



## Bloemen voor de foto

We lopen door naar de Maaskade. Hier zijn veel dingen te zien. Op heel de Maaskade staan bloemen. Die worden geplant en verzorgd door een mevrouw die hier woont. En ze worden gefotografeerd door de mensen die op de Maaskade lopen. De Maaskade is ook vernieuwd omdat een stuk was ingezakt. Er zijn nu nieuwe plannen. Dus wordt hij helemaal anders ingericht. (Door **Yana**)



## De temperatuur?

We komen bij het Prinsenhoofd en zien een interessant bord. Dit is niet de temperatuur en het is ook niet twee over twaalf. Dit is een indicatiebord dat aangeeft wat de doorvaarthoogte van de Erasmusbrug is. Ben je te hoog, dan raak je de brug en dat mag niet. Een van de zes borden staat op het Noordereiland. In de controlekamer van het Havenbedrijf wordt dit bijgehouden. (Door **Wouter**). ♥





# Cartoons

Bij een krant horen ook tekeningen of cartoons. We gingen aan de slag met onze eigengemaakte stripjes over het Noordereiland, de kinderkrant, de oudste bewoner en alles wat je moet weten over het Noordereiland. We organiseerden zelf een verkiezing op de redactie en dit zijn de drie beste tekeningen!!





Julie hebben al onze verhalen en interviews gelezen, maar het is vast ook leuk om een kijkje te nemen achter de schermen bij de Noordereiland Kinderkrant. Daarom plaatsen wij dit fotoverslag zodat iedereen kan zien hoe hard we gewerkt hebben en hoe gezellig het bijna altijd was op de redactie van deze krant!

